

De boekenclub van Viore

Voor wie

Voor mensen die leven met kanker. Voor iedereen die interesse heeft in lezen en literatuur en die er plezier aan beleeft om dit met elkaar te delen.

Wat kun je verwachten bij de boekenclub van Viore

Twee gastvrouwen van Viore begeleiden de avonden. Beiden zijn enthousiaste lezers van met name moderne literatuur.

Wanneer je met moeilijke gebeurtenissen in je leven wordt geconfronteerd kan het heilzaam en bevrijdend zijn om in een mooi of interessant boek weg te dromen.

En wat is het dan fijn om daar met geestverwante leesgenoten in een ontspannen sfeer over te praten.

In overleg wordt de keuze voor een volgend boek gemaakt én een nieuwe datum afgesproken.



Waar en wanneer

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker

Oostereind 115

1212 VH Hilversum

Meestal op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur, in overleg eens in de 6 weken.

Aanmelden

Als je wilt deelnemen of als je meer informatie wil, kun je ons mailen via vrijwilligers@viore.org. Bellen kan natuurlijk ook:

035 685 35 32.

Deelname kost € 2,50 per keer.