

## Op verhaal komen bij Viore

### Voor wie

Als iemand geconfronteerd wordt met ziekte, dan kan het leven voor die persoon behoorlijk overhoop worden gehaald. Daarom biedt Viore individuele gesprekken aan die gaan over de levensloop. Iemand zei: "Opmerkelijk dat mensen zich pas realiseren wat een bijzonder leven ze hebben gehad als ze het aan iemand vertellen." Het zijn gesprekken die plaats vinden als vorm van afscheid (van het leven/van gezondheid), die passen in een afronding.

### Wat kun je verwachten van deze gesprekken

In 2-3 individuele gesprekken met een ervaren gids kun je je levensverhaal vertellen.

"geen afscheid zonder herinneringen"  
ons mens zijn komt tot uitdrukking in verhalen

Centraal in de gesprekken staat het thema 'Wie was ik – Wat wil ik doorgeven – Hoe wil ik herinnerd worden – Wat wens ik voor de dierbaren die ik achterlaat'. Deze gesprekken sluiten goed aan bij de gespreksgroep van Viore 'als genezing niet meer mogelijk is' en de groep voor nabestaanden.

### Waar en wanneer

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker  
Oostereind 115  
1212 VH Hilversum  
Op afspraak, in overleg met de gids van Viore.

### Aanmelden

Als je geïnteresseerd bent of als je meer informatie wil, kun je ons mailen via [vrijwilligers@viore.org](mailto:vrijwilligers@viore.org). Bellen kan natuurlijk ook: 035 685 35 32.

Deze gesprekken zijn gratis. Een bijdrage in ons spaarvarken wordt natuurlijk erg gewaardeerd.