



## ***Viore, waar komt die naam vandaan?***

*'Viore' is een vrolijke verbastering van Da Fiore. Gioarcchino da Fiore (1135 - 1202) was een Italiaanse theoloog die een aantal kloosters stichtte. Da Fiore is vooral bekend geworden door zijn visie op de geestelijke ontwikkeling en geschiedenis van de mens. Hij stelde dat alle levensbeschouwelijke ontwikkelingen in drie fasen verlopen: het tijdperk van de materiële mens, de geestelijke mens en de spirituele mens. Da Fiore gebruikte de metafoor van de boom om zijn idee te presenteren. Een boom: wortels, stam en kruin. Met dit model wordt de mens uiteraard slechts oppervlakkig benaderd. Niettemin wordt het idee tot op de dag van vandaag door velen nagevolgd; ook door Stichting Viore, die in haar beeldmerk 'levensloten' heeft verbeeld. Viore richt zich op heel-de-mens; op de verbetering van de balans, op welbevinden en kwaliteit van leven, op herstel van eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Dat maakt dat Viore zich bevriend weet met Da Fiore.*